

Het Polderhuis Blad

Informatieblad over Westkapelle

NUMMER 12

JANUARI 2002

Oplage 1250, incl. buitengebied

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

15 december Arnhem

Verslaggeefsters Mayke en Saskia waren van de partij toen we naar Arnhem gingen. Hun verslag: "Eindelijk is de grote dag aangebroken. Met de kriebels in de buik stappen we rondom half tien op de fiets om naar de Zuidstraat te gaan. Daar staan Klaar en Betje klaar om de 'layette' op te doen. Na veel gelach en gedoe zijn we eindelijk allemaal aangekleed. Snel nog even naar huis voor een hap eten en naar het toilet. Dan richting Traoljewerk waar het om 12.45 uur voor iedereen verzamelen is. Jo de Nomo staat al klaar met de bus. Terwijl we nog op de foto gaan voor de krant worden alle etens- en drinkwaren ingeladen. Rond 13.00 uur zit ieder op zijn plek en vertrekken we. De heenreis verloopt voorspoedig, iedereen wordt van een natje en droogje voorzien en de stemming zit er al goed in. Bij het Gelredome aangekomen gaan er 5 bestuursleden op pad om ons te vertegenwoordigen tijdens een diner voor de genomineerde projecten (zie foto).



De rest gaat op zoek naar de zitplaatsen. Om half zes begint het voorprogramma met artiesten van het huistheater. De spanning stijgt naarmate de tijd verstrijkt. Het wordt half negen en de LIVE IV uitzending begint. We worden vermaakt met optredens van bekende artiesten en daar tussendoor zijn de prijsuitreikingen. De laatste prijs was het Nationale Compliment en daar zaten we niet bij. Helaas. Na de LIVE uitzending was er nog een show van allerlei artiesten waardoor we nog een beetje bij konden komen van de teleurstelling.

Na afloop hebben we nog wat gedronken en weer terug naar de bus. Eenmaal onderweg naar huis komen er verscheidene flessen naar boven en worden er broodjes uitgedeeld. Al snel worden de ouderwetse liedjes ingezet. Voordat we er erg in hebben is de toren al weer in zicht en gaan we weer over op de orde van de dag. We hebben in ieder geval samen een leuke dag beleefd."

Nieuwe activiteiten

In januari, februari, maart en april 2002 organiseert Stichting Polderhuis verschillende nieuwe activiteiten.

"Zing maar mee" is een avondje aawurwesse, bedoeld voor alle mensen (van jong tot oud) die graag zingen. Piet van Rooijen senior, Piet van Rooijen junior en Jo Theune zorgen voor muzikale ondersteuning. Zingen hoort bij de Westkappelse cultuur. Oude liedjes mogen niet verdwijnen. Sommige liedjes kennen we misschien niet eens omdat een enkeling het nog maar weet. Elke avond worden er een aantal oude bijna vergeten liedjes uit Westkapelle gezongen (om het makkelijk te maken staan ze op papier). Mensen die zelf een oud liedje kennen, kunnen dat ook aan de andere liefhebbers leren op zo'n zangavond. Het worden vast bijzondere avonden, gewoon omdat samen zingen enorm gezellig is. Kijk bij Kalendernieuws voor de data. *Iedereen* die mee wil zingen is welkom op die avonden. Komt u maar één avond of komt u alle vier de avonden, altijd goed. Heeft u problemen met het komen, dan kunnen we u eventueel ophalen (geef op tijd een seintje). Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden, behalve voor de consumpties die u gebruikt.

Informatie: Piet van Rooijen:

571498

Stichting Polderhuis: 572301

Sponsor van deze uitgave Rabobank Noordwest-Walcheren



Bij Henk Melis koop je de lekkerste frites.
Heerlijk na een zondagmiddagwandeling
op het strand of op de dijk.

Zingen voor de guus

Omdat zingen belangrijk is willen we ook de schooljeugd niet overslaan. In overleg met de basisscholen willen we op woensdagmiddagen een zangactiviteit voor kinderen starten. Deze groep zou op de Wasschappelse Dag 25 mei twee optredens moeten verzorgen. Meer informatie hierover volgt binnenkort via folders en affiches. Kinderen die zich nu al op willen geven (groep 4, 5 en 6) kunnen dat doen door een briefje bij het secretariaat in de bus te doen met naam, adres en leeftijd.

Jezelf aankleden op z'n boers

Er is gebleken dat er nogal wat vrouwen regelmatig in klederdracht willen gaan. Met name bij activiteiten van Stichting Polderhuis. Maar het is ook duidelijk dat zij vaak hulp nodig hebben bij het aankleden. Om die reden organiseren de stichtingen Cultuurbehoud Westka-

pelle en Polderhuis binnenkort een cursus 'jezelf aankleden op z'n boers' in Westkapelle Herrijst. Bij voldoende belangstelling wordt de cursus meerdere keren herhaald. Op dit moment is de voorbereiding nog niet afgerond, maar zo gauw er wat meer bekend

is hoort u het. Op een aantal plaatsen worden affiches opgehangen. Vrouwen die zich nu al willen opgeven kunnen hun naam (met voorkeursavond) doorgeven bij het secretariaat van St. Polderhuis (572301). Vrijwilligers van de stichtingen krijgen 25% korting op de cursusprijs. Data en cursusprijs worden binnenkort bekendgemaakt.

Twee nieuwe rubrieken

Een nieuwe terugkerende rubriek wordt 'Gezocht / gevraagd' voor particulieren. Zoekt u specifieke voorwerpen of kennis omtrent cultuur, geschiedenis of literatuur dan kunt u kosteloos een miniadvertentie 'Gezocht / gevraagd' plaatsen. Deze worden her en der verspreid geplaatst. Opgeven bij het secretariaat (572301). Een andere rubriek in het Polderhuis Blad wordt "Anekdoten van toen en nu".

Gezocht

Exemplaren van
het niet meer bestaande
Westkappelse blad
'Klinkers'.
Yvonne
van Beekhuizen
tel. 571759

*Oplossing
Wie Weet Fotovraag*

Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad nummer 11 luidt: Het bootje strandde op 24 mei 1969. Er waren geen goede oplossingen. De waardebon, beschikbaar gesteld door VOF J. Faasse blijft gereserveerd voor de fotovraag van dit nummer.

Anekdoten van toen en nu

Het volgende verhaaltje speelt zich af kort na de bevrijding van Walcheren. Een toen tienjarig meisje was met ouders en broer en zus naar Middelburg geëvacueerd. Op een dag kwamen er twee bevriende engelse soldaten op bezoek. Omdat het tegen de Kerstdagen liep werden er Kerstliederen gezongen. Hierna diende haar moeder het eten op: snert. De jongens riepen enthousiast: "o, very nice, pie soup" (uitspraak: piessoup). Gelijk grote hilariteit. Het kleine meisje hoorde de gesprekken aan en ineens viel het woord "red" (rood). In haar kindergedachten leek het engels haar zeer simpel. Ze stond op en verkondigde ten overstaande van iedereen: "Ik spreek ook engels." Gevolgd door de zin: "Zo ret as un kret." (zo rood als een kroot). Hoogst verbaasd keek ze haar schaterende familie en de twee soldaten aan. Deze nu 66 jarige vrouw wordt nog steeds door haar familie geplaagd met deze nu beroemde zin.

Heeft u ook een anekdote voor deze rubriek, schrijf het op en doe het in de bus bij Torenstraat 36. Heeft u er moeite mee om het zelf op te schrijven neem dan contact op met Yvonne van Beekhuizen, telefoon 571759.

Van kaksport naar volkssport

Naar aanleiding van het jubileum van de tennisvereniging de Westkaap hadden we een gesprek met Leen Dingemanse (oud voorzitter) en Alie Schuiling (huidige voorzitter). Leen is een oudgediende die al vanaf het begin in 1976 bij de vereniging actief was. Hij vertelt: "We zijn met circa 6 mensen begonnen in de Joossesweg. In maart van dat jaar zijn we bij het Badmotel gaan praten, daar konden we terecht. Maar er was slechts één baan. We kregen zoveel leden dat 1 baan te weinig was. We zijn toen met B&W gaan praten. Uiteindelijk kregen we ruimte op het Sportpark de Prelaat. In het begin gebruikten we het kleedlokaal van de voetbal. Later kwam er een eigen kleedlokaal met een provisorisch loket om iets te eten of te drinken. De kantine werd er later aangebouwd."

De redactie vroeg zich af hoe groot de belangstelling tegenwoordig is voor tennis, en of het nog steeds het imago heeft van 'kaksport'. Volgens Leen en Alie is er wat dat betreft veel veranderd. In de loop van de tijd kregen de mensen het beter, allerlei sporten werden voor iedereen bereikbaar.

Tennis is een individuele sport. Je moet een goede coördinatie hebben, doorzettingsvermogen, je goed kunnen concentreren en een sterk karakter. Tennis is nou eenmaal moeilijker als mensen denken. Anders als bij teamsport (waar zwakke kanten door teamspelers worden opgevangen) ben je bij tennis op jezelf aangewezen. Maar het is wel belangrijk om een soort 'eigen' groepje te hebben waar je mee af kunt spreken. Kinderen gaan al op jonge leeftijd op sport, maar na de basisschool blijven alleen de fanatiekelingen doorgaan. Meestal is tennis dan de 'bij'sport'.

Leuk om te weten....

- Het bestuur bestaat alleen uit vrouwen.
 - De 1e trainer (Hans Felijs) is nu bondscoach van het Nederlandse Damesteam (je kunt dus bij de Westkaap altijd nog een sportieve carrière beginnen!)
 - Voetballers schijnen goed te kunnen tennissen. Wie weet zit er verborgen tennistalent bij de Noormannen?
 - Tennissen kan je op elk moment, in de zomer, in de winter, overdag, 's avonds.
 - Om te beginnen heb je niet veel spullen nodig, dat kun je zo duur maken als je wilt.
 - Je kunt les krijgen voor 13,75 per les.
- Voor de jeugd is het goedkoper, namelijk 7,80 per les.

Wat brengt de toekomst?

De tennisvereniging de Westkaap gaat nieuw bouwen! Aanleiding is dat het gemeentebestuur ervoor kiest om alle sportverenigingen te privatiseren. De Westkaap kan daardoor eigenaar worden van de tennisbanen, de kleed-



ruimtes en kantine. Maar omdat kleedruimtes en kantine niet aan alle wettelijke eisen voldoen, gaat het tegen de vlakte en wordt er nieuw gebouwd. Hiervoor is natuurlijk geld nodig. Daar gaat de vereniging actie voor voeren. Sponsors zijn van harte welkom (is een skybox niet een goed idee? Red.). Het jubileum is door deze ontwikkelingen sobertjes gevierd met een jubileumtoernooi gekoppeld aan een barbecue voor leden en aanhang. Een receptie hebben ze uitsluitend voor beperkte kring gehouden. Het jubileum krijgt meer glans bij de opening van het nieuwe gebouw.

Bedankt!

Marianne van de Waschappelse Blokjesploeg: "In het Polderhuis Blad nummer 11 hadden wij de vraag wie er nog klederdracht (of onderdelen hiervan) over had. Deze vraag is door velen van u zeer snel beantwoord. In een mum van tijd stond bij Nel een slaapkamer vol met schorten; beuken, ondermutsen en noem maar op. Geweldig! Want dankzij u zijn velen van ons van top tot teen aangekleed. We hebben zelfs nog een kleine reserve. Wij willen bij deze alle gulle gevers nogmaals bedanken voor hun spullen. Mocht u nog eens wat vinden op zolder, wij zijn er altijd blij mee!"

Gevraagd

Oude (kinder-)liedjes van toen, voor de zangavonden Zing maar mee. Piet van Rooijen, tel. 571498

Kalendernieuws

Donderdag 24 januari 2002

van 20.00 uur tot 22.00 uur in Hotel de Valk:
Zing maar mee, un aevundje aawurwesse.

Donderdag 7 februari 2002

van 17.00 uur tot 19.00 uur open kijkmiddag in de
school De Lichtboei, presentatie van het project
'Kunst en Kids'.

Donderdag 28 februari 2002

van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Noordzeegalm:
Zing maar mee, un aevundje aawurwesse.

Zaterdag 25 mei

Wasschappelse Dag.

Gedicht De Kalba: Sorry!

In het vorige nummer hebben we een gedicht afgedrukt getiteld 'De Kalba'. Tot onze spijt is daar een fout mee gemaakt. De inzender had het gekregen in de veronderstelling dat het van de heer A. Verhulst was. Van verschillende kanten zijn we terecht op de vingers getikt, de werkelijke auteur van het gedicht is mevrouw Marie Cijssouw -Kaland. Wij betreuren deze

fout ten zeerste en zullen in de toekomst dit soort informatie na laten trekken vóór publicatie.

Schepen op de kust (deel 3)

Piet van Rooijen heeft op zijn artikel in no. 11 over het schilderij "De monding van de Schelde" van J.H. Koekoek opnieuw reacties gekregen, dit maal o.a. van Jaap Lievense uit de Julianastraat. Piet schrijft: " Het scheepje met het opgetrokken zeil werd door mij aangezien voor een tjalk. Jaap, die een hobbyist is op het gebied van bouwen van scheepsmodellen, kwam na enig onderzoek tot de conclusie dat het hier om een zgn. gaffelkaag, gaffelschip of lichter gaat. In het boek "Schepen en Vaartuigen" van P. le Comte (in 1831 voor het eerst uitgegeven) staat een duidelijke tekening van een dergelijk type schip. In de bijbehorende tekst staat vermeld dat deze schepen o.a. werden ingezet voor het vervoer van hout vanuit zeeschepen naar de plaats van bestemming. Ongetwijfeld is dit hier ook het geval en worden er palen aangevoerd voor de dijkwerken, hetgeen vroeger voornamelijk aan de zuidzijde van het grote hoofd plaatsvond."

Toevallig kwam Piet in Zeelandboek-5 een mooie kleurenreproductie van dit schilderij tegen. Tot zover, met dank aan Jaap Lievense.

Bronnen:

Schepen en Vaartuigen, door P. de Comte, uitgeverij F. Kaal, Amsterdam.

Dorp aan de Zeedijk, K. Faase, uitgeverij ADZ Vlissingen (pag. 41 en 42).

Zeelandboek-5, uitgegeven door Stichting NRI (pag. 51) te koop in de boekhandel.

Wie weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag.
De foto is ter beschikking
gesteld door Bram Westerbeke.

De vraag luidt:
Wanneer ging de tank weg
voor een opknapbeurt?
Uit de goede inzenders wordt
een naam geloot voor een
waardebond van f25,-.

Deze prijs wordt ter beschikking
gesteld door VOF Faasse uit de
Zuidstraat.



Colofon

Het Polderhuis Blad

Kon. Julianastraat 19, Westkapelle
0118 572301

Redactieleden van deze editie:

Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Ada van Hoof,
Yvonne van Beekhuizen, Piet van Rooijen.
Vormgeving: Lianne van Klinken:
0118-570312

Nummer 13 komt uit in maart 2002.

Sluitingsdatum voor kopij 15 februari.