

Het Polderhuis Blad

Informatieblad over Westkapelle

NUMMER 18

APRIL 2003

Oplage 1250, incl. buitengebied

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Jubilerende Verenigingen

Dit jaar hebben verschillende verenigingen een bijzonder jubileum te vieren. De Zaalvoetbal (ZVV) bestaat 20 jaar, de Vroonruiters 30 jaar, de Schietvereniging 40 jaar, de Stormvogels 55 jaar en de Brandweer bestaat zelfs 150 jaar. Voetbalvereniging 'De Noormannen' viert dit jaar haar 70 jarig bestaan. Meer hierover leest u op pagina 3. Bij deze willen we alle jubilerende verenigingen van harte feliciteren.

Nieuws Bestuur Stichting Polderhuis

Jo Theune, bestuurslid van Stichting Polderhuis namens de Dorpsraad, had zijn eerste vergadering op 6 februari 2001. Doordat Jo gestopt is met de Dorpsraad is zijn werk binnen Stichting Polderhuis als bestuurslid ook ten einde. Hij wil wel vrijwilliger blijven en is druk bezig met de bouw van een maquette van het vernieuwde Polderhuis. Zijn plaats wordt overgenomen door Anton Melis. Wij wensen hem veel succes. Ook de vertegenwoordiging van de Schildersclub is veranderd. Ada van Hoof is niet langer lid van de Schildersclub en blijft in het bestuur op persoonlijke titel. Dit betekent dat er met de Schildersclub afspraken gemaakt worden over verdere vertegenwoordiging.

Donaties Polderhuis Blad

In nummer 17 hebben we een brief van het bestuur van de stichting opgenomen over het voortbestaan van Het Polderhuis Blad. Het bestuur deed een dringende oproep aan sponsors en particulieren om het blad financieel te steunen. Van tientallen Westkappelaars ontvingen we vervolgens een donatie (totaal 448,00) en enkele sponsors hebben nog een advertentie besteld. Desondanks hebben we nog geen sluitende begroting, we hebben nog 355,00 nodig. Sponsors gevraagd dus! Bij deze bedanken we alle donateurs van harte!

Praktische ondersteuning

Op deze plaats willen we graag Nathalie Leijse en Ineke Versluis bedanken. Deze twee medewerksters van de Rabobank Noordwest-Walcheren hebben de afgelopen periode op een heel praktische manier het secretariaat van Stichting Polderhuis ondersteund. De Rabobank is niet alleen hoofdsponsor maar ook een steun in de rug. Meiden, heel erg bedankt!

hoofdsponsor



Rabobank

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag. De foto sluit aan bij het onderwerp van de laatste keer: schaatzen op straat. De vraag luidt: wie zijn de meisjes op deze foto? De foto is ter beschikking gesteld door Joost Westerbeke.

U kunt uw antwoord in de bus doen bij het secretariaat (Julianastr.19) of via de E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com. Uit de goede inzenders wordt een naam geloot voor een waardebon van € 15,-. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door Badmotel Westkapelle.



Jan Campert 1902-1943

Journalist Hans Renders is bezig met het schrijven van een biografie over de dichter en journalist Jan Campert. Zoals u allen wellicht weet, heeft Jan Campert zijn jeugd doorgebracht in Westkapelle. Maar over de Zeeuwse periode van Campert is heel weinig bekend. Graag zou Hans Renders over deze periode meer informatie willen hebben. Wie kan antwoord geven op de volgende vragen?

Kamp in Ommen

Via zijn vriend Adriaan Viruly kwam Campert in aanraking met de esoterische kring van de

Praktisch-Idealisten Associatie.

Viruly nam hem mee naar een PIA-kamp in Ommen. Daar liep de jonge Campert warm voor spiritualisme, poëzie en de

leer van Krisnamurti. Wie weet hier iets over te vertellen?

Westkappelsche Courant

Voordat hij naar Amsterdam vertrok en later in Den Haag bij een krant ging werken, heeft Campert waarschijnlijk bijdragen geleverd aan Zeeuwse, plaatselijke- en streekbladen. Wie heeft in dit verband nog exemplaren ter inzage van de Westkappelsche Courant? Alleen in het boek Dorp aan de zeedijk van K. Faasse staat een afbeelding van deze krant, die verder in geen enkele openbare collectie bewaard lijkt te zijn.

Roman 'Wier'

Jan Campert situeerde zijn roman Wier (1935) in Westkapelle en omgeving, lang niet tot ieders genoegen. Wie weet daar iets van?

Slordig beheer

Vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak zat Jan Campert op een hotelkamer in Middelburg te schrijven aan een autobiografisch boek dat in 1941 verscheen onder een titel die het leven van de schrijver aardig typeert: Slordig Beheer. Wie weet hier iets van en wie staat model voor Helen in dat boek?

Dominee Cannegieter

Wie weet iets over dominee Cannegieter die samen met dokter Campert een kerkje in Westkapelle oprichtte? Wie heeft nadere infor-

matie over zijn vrienden Bram Schenk, Jo Augustijn, Jacques Tellier of Willem Burrink? En wie weet iets over de Middelburgse hospita, ene mevrouw Bodaert of Boddaart, waar Jan Campert door de week logeerde.

Als u antwoord op een van deze vragen weet, of u heeft andere informatie over Campert, dan kunt u contact opnemen met Ans Dingemanse-Dieleman (te. 571609) of met de heer Renders zelf. Tel. 020-6230924, E-mailadres: J.W.Renders@let.rug.nl.

Kinderjournalisten

In het vorige nummer hebben we een oproep gedaan voor een kinderredactie voor het Vakantienummer van Het Polderhuis Blad. De bedoeling is dat de 'Guus van Wasschappel' een eigen pagina vullen in die editie. We hebben geen reacties gehad, daarom zullen we op de Wasschappelse Dag alsnog proberen een aantal kinderen te zoeken die iets willen schrijven over die dag. Jezelf aanmelden kan nog steeds!

Rommelmarkt Stormvogels

Op zaterdag 28 juni houdt K.V. Stormvogels haar twee jaarlijkse rommelmarkt op de markt in Westkapelle. Vanaf 09.00 uur kunt u niet alleen "rommel" kopen maar bijv. ook zelf gemaakte kaarten, wafels en is er een verloting. Voor de "guus" is er een springkussen en de wijzer.

Ook ontbreekt natuurlijk het rad van avontuur niet en om 11.00 uur start de verkoop bij opbod. Op vrijdag 25 april en vrijdag 30 mei komen wij vanaf 18.00 uur rommel ophalen. Voor al uw vragen over de rommelmarkt kunt u contact opnemen met Jos van Vaardegem (tel. 0118-572580).

Website Jeugdsoos

Stichting Jeugdsoos Westkapelle beschikt sinds kort over een eigen website, te weten: www.jeugdsooswestkapelle.tk. Op deze site vind je het laatste nieuws over de Jeugdsoos, dus neem snel een kijkje op de website voor de laatste ontwikkelingen.

Voor Stichtingen en Verenigingen kiest u voor Sauer & Oonk notarissen, een van de hoofdsponsors van Stichting Polderhuis. Maar ook voor uw privé zaken kunt u uitstekend bij hen terecht. Telefoon 418110.

V.V. De Noormannen 70 jaar

Door P. Huibregtse, secretaris

Toen Kees van de Meulen, Noute Dullen en Jöos de Baaij op 27 maart 1933 het initiatief namen om een voetbalclub in Westkapelle op te richten, hadden ze nooit kunnen vermoeden dat nu, 70 jaar later, deze club nog steeds een vaste plaats inneemt in de Wasschappelse gemeenschap en met een ledenaantal van 337 een enorme groei doormaakt (begonnen met 22 leden in 1933). Dat er nu een eigen website is en een E-mail adres is toen ook nog wel niet aan de orde gekomen. 70 jaar voetbal in Westkapelle betekent 70 jaar voetbalplezier voor velen, op het veld, langs de lijn, vóór de wedstrijd en niet te vergeten ná de wedstrijd. De keuze van toen was zondagvoetbal en dat leidde nog tot heel wat discussie in de toenmalige gemeenteraad. Ook het beschikbaar stellen van een terrein voor het zondagvoetbal ging nog niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk werd een terrein gevonden op het Noordervroon en met een stemverhouding van 5 voor en 3 tegen werd dit aangenomen.

Na de oorlog kreeg V.V. De Noormannen een nieuw veld op het Noordervroon, waar de club tot 1967 verbleef. Toen verhuisde de club naar het huidige sportterrein, waar de Noormannen nu nog steeds spelen en waar in de loop der jaren een 3e veld bijkwam.

Op sportief vlak hebben De Noormannen hoogtepunten en dieptepunten gekend. Begonnen in de 3e klas van de Zeeuwse Bond (vóór de oorlog en voortgezet na de oorlog), draaide de V.V. De Noormannen in de jaren 50 en 60 vrij anoniem mee in het Zeeuwse voetbalgebeuren. In 68/69 werd het kampioenschap van de 4e klas behaald en in 1972 volgde een sportief hoogtepunt met het behalen van het kampioenschap van deze klas en promotie naar de 3e klas. Het verblijf in deze klas duurde echter maar één jaar en in de jaren 70 en 80 volgden nog enkele kampioenschappen en degradaties. In 1998 werden de Noormannen opnieuw kampioen en na het kampioenschap van vorig seizoen draait de ploeg nu goed mee in de 4e klas. Ook de lagere elftallen draaiden in alle jaren hun partijtje goed mee. De jeugdspelers zijn regelmatig vertegenwoordigd in regioselecties en vormen een niet meer weg te cijferen onderdeel van de club.

Damesvoetbal

Het damesvoetbal is enkele jaren geleden door het toenmalige jeugdbestuur nieuw leven in geblazen en vormt nu zowel in de senioren;

Museum Zeefront Westkapelle in het Polderhuis

Maak kennis met de inrichting van het museum dat in november 2004 de deuren opengooit. Op de Website kunt u een rondleiding krijgen door het Polderhuis. U vindt informatie over de exposities die er gaan komen. Óók op de website: Het Polderhuis Blad. Bent u oude nummers kwijtgeraakt, wilt u nog een keer iets opzoeken.... Dat kan. Alle nummers van het Polderhuis Blad staan op de Website!

www.polderhuis-westkapelle.com

Geen internet? De informatie over de exposities hangt ook op het Nieuwsraam van het woonhuis.

als bij de jeugd een belangrijk onderdeel van de vereniging. Ook in deze categorie worden regelmatig prijzen in de wacht gesleept. Het seniorenelftal speelt in de 4e klas bovenin mee en de jeugd komt er aan.

Vrijwilligers

Dit alles zou niet verwezenlijkt kunnen worden zonder de hulp van vele vrijwilligers. Noormannen heeft een club van ongeveer 100(!) vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor het draaiende houden van de club. Ieder op zijn of haar terrein en manier. Noormannen heeft zich in die 70 jaar een niet meer weg te denken plaats verworven en onze pioniers uit de jaren 30 hebben het toen goed gezien. Westkapelle heeft een rijk verenigingsleven en voetbal hoort daarbij. Op 23 en 24 mei vinden feestelijkheden plaats op het sportterrein, waar dan tevens het feit wordt gevierd dat ook de supportersvereniging 35 jaar bestaat.

*De Noormannen
Kampioen in 1998*





Fotograaf:
onbekend.

No cure no pay

Een begrip in de financiële wereld van dienstverlening en schadevergoeding. Geen resultaat behaald, dan ook geen centen. Wel resultaat (cure) dan volgt betaling voor verleende diensten ofwel uitbetaling van een vergoeding. Over dit fenomeen ontving de redactie een bijdrage van de heer M. Tydeman.

No cure, no pay

Omdat het Polderhuis het onderwerp Scheepsstrandingen kiest voor dit jaar, kan ik nog een verhaaltje vertellen over de schipsbreuk van de 'Achilles' op donderdag 14 maart 1957. Westkapelle houdt zijn kust altijd nauwkeurig in de gaten, want je weet maar nooit... Zo werd ik in de nacht van 14 maart wakker gebeld om te vertellen dat er een schip op de dijk was gelopen, 200 meter bezuiden het ijzeren torentje. Nu is de burgemeester -strandvonder wel de laatste die je gaat vertellen dat er iets lekkers op de kust ligt. Het telefoontje had dan ook een ander doel, namelijk de vraag of de beller de komende dagen met een koffiekoek- en zopiekraam op de dijk bij het wrak mocht staan en liefst zonder concurrentie. Dat zou met het naderende weekend best de moeite zijn. En er kwam veel bekijks. Een paar dagen later werd de Achilles in de nacht van de glooiing gesleept, maar niet nadat hij op de bestorting van de dijk was lek gestoten. Hij werd nog om het eiland gesleept, richting Oostgat, maar maakte teveel water zodat de bergers hem op het strand zetten.

Bij het losscheppen was een van de bergers (van der Hidde) op de Achilles gebleven en had getracht op de sleper te springen. Dat mislukte zodat hij verdrong. Toen het licht werd was de eerste gang dan ook naar het strand bij de Joossweg en daar lag de drenkeling inder-

daad. We hebben hem toen in de auto geladen en naar het lijkenhuisje op het kerkhof gereden. Daar lag toevallig al een verdrongen juffrouw van de vorige dag en die moest dus even verhuizen naar het tuingereedschapshokje ernaast. Pas daarna werd de familie uit Rotterdam toegelaten, geëscorteerd door de adjudant van de Rijkspolitie en mijzelf. 's Middags kwam ook het bergingsbedrijf het wrak bekijken en ik vroeg aan de heer Viëtor, staande op het duin, "Is dat nou cure?" Wat wrevelig zei hij alleen maar: "Het kan toch niet altijd lukken?" In de dagen erna leek het wrak wel een mierenhoop: alles piepte, klopte en zaagde binnen in het schip en alles wat los en vast zat verdween. Het wrak was het speeldomein geworden van de jeugd en viel ten prooi aan de slooplustige schooljeugd. Duitse bergers hebben het wrak uiteindelijk na een paar maanden toch nog weg gekregen.

En nu moet u, lezer, me helpen. Wie is die persoon geweest van de koffiekoek en zopiekraam? Als we het weten is dit verhaal compleet. Graag bericht aan de redactie hierover. Tot zover, maart 2003, M. Tydeman, Blaricum.



Hotel ZUIDERDUIN

Iedere zondag van 12.00 tot 14.00 uur
Familie Brunch met een speciaal
kinderbuffet.

Reservering: 0118 561810

Surf ook eens naar onze website:

www.fletcher.nl <http://www.fletcher.nl>

Korte wandeling door de historie van de stad Westcapelle (deel 2)

Door de heer Dieleman

"Op deze wandeling wil ik u gaarne meevoeren, terug naar de eerste helft van de 14e eeuw. Op onze korte wandeling hebt gij u kunnen verlustigen aan een heerlijk zeegezicht en aan de bloei en de welvaart van de stad Westcapelle.

23 december 1340: "Graaf Willem van Henegouwen staat aan de poorters van Westcapelle toe, met al hun goederen tolvrij door zijn landen van Holland en Zeeland te mogen varen en gebiedt zijn tollenaars hen ongehinderd voorbij te laten gaan". De stad staat in hoog aanzien bij de Graven. Doch wanneer we willen doordringen in de geheimen van het verre verleden van de stad Westcapelle, dan zullen we de blik niet dienen te richten op de goedgunstigheid van Graven alleen, doch vooral ook op de goedgunstigheid van de zee, dat "wreet ende stuyer element". Ze is nog steeds vriendelijk, nog steeds heerst er welvaart en bloeit de handel, totdat plotseling van achter de horizon zwarte wolkengevaarten komen aanjagen, voortgestuwd door een vlag van de wind. Totdat er een grauwe rilling over het water flitst, die al het lieflijke geblink en geflicker ruw weglaat. De golven worden door de wind opgenomen in een steeds sneller wordend ritme van een duivelse dans. In eindeloze rij komen ze aanjakkeren als een horde brullende monsters met bekken vol bijtend schuim, die zoute nevelslierten uitspuwen over het duin en het land daarachter. In blinde haat storten ze zich op het beschutten- de eiland Schonevelde, tot het wordt overrompeld en verzinkt. Het gevreet aan de Westkaap en aan de welvaart van Westcapelle kan beginnen. Bij ieder getij brokkelen langzaam maar zeker de duinen af. Nog schijnt Westcapelle een belangrijke stad. Nog staat zij in aanzien bij de Graven. De eertijds verleende handvesten en privilegiën worden op 19 mei 1355 door Hertog Aelbrecht van Beieren bevestigd.

Op 4 november 1361 staat deze Hertog aan de stad toe ieder jaar een vrije jaarmarkt te houden, ingaande met Onze Lieve Vrouw nativitas, (8 september) welke vier dagen zal duren. (Velen zijn van mening, dat de jaarlijkse kermis een overblijfsel is van deze jaarmarkt. Het lijkt mij echter gezien het feit dat de kermis in juli plaats vindt veeleer toe, dat deze een overblijfsel is van de voren beschreven jaarlijkse ommeegang met het gebeente van

Willebrord waar aan een mis verbonden zal zijn geweest, welke eveneens in juli plaatsvond). Maar de bevestiging van de privilegiën was niets anders meer dan de bevestiging van een schijnwelvaart, want de Hertog van Beieren deed meer. In 1370 gelastte hij een vuurbaken op de duinen op de richten, "om vier te barnen op de vierboete te Westcappel, om stadiglick vier te branden van dezen tijd". Een bewijs dat voor de scheepvaart niet zonder gevaar was om Westcapelle in de nacht aan te doen. Het wegschuren van de duinen is in volle gang. Het noodlot is voor Westcapelle onafwendbaar. De Westcappelaars beseffen het gevaar en spoeden zich naar Middelburg en vragen om een "cleen dijckskijn". 1398: De vuurbaak op de duinen stort naar beneden.



"Albrecht bij Gods genade, doet condt allen luden, dat die vuerbaeke van Westcappel nedergefallen en gestort is voor onze stede Westcappel". De Graaf is bezorgd, doch is tevens bezorgd voor zijn beurs. Hij vaardigt een ordonnantie uit luidende: "Die vuurbaek mag niet worden opgericht zonder onze toestemming, doch geven aan de Stadt en hare medepoorteren, dat zij aanvaerden ende aantasten mogen, alle goederen, die zijn in de zee drijvende zullen vinden voor Westcappel en alle andere seedrift, die daer aankomen zal binnen hare vrijheden. Is de seevonde boven een pond (f 6,—) groote, een deel tot haere vuurbaeke te maken en die staende te houden

De eilanden Walcheren en Schonevelde, detail uit een reconstructie van een kaart van Zeeland, anno 1274, afgebeeld in M. Smallegangen, 'Nieuwe Cronyk van Zeeland' Middelburg 1696

volgens goeddunken van onzen rentmeester". (Laat de strandvonder het niet horen) Op 14 juni 1432 togen de abt en de magistraat van Middelburg derwaarts, "overmits dat die dunen seer verminderen en wechscuerden ende want die doeden luden van Westcapelle begherden te hebben een cleen dijckskijn". Naar alle waarschijnlijkheid is dit "dijckskijn" niet het begin geweest van de tegenwoordige dijkreus, maar veeleer een soort kade "achter" een zwak punt van het duin. In de oudste rekening van de Noordwatering van 1483 wordt een bedrag van 8 pond 15 sh. Gr. (f 52,60). V.1. in uitgaaf gesteld voor het maken van de "ware" te Westcapelle, waarmede een binnendijk wordt bedoeld. Met de bouw van de tegenwoordige dijk schijnt met omstreeks 1540 te zijn begonnen. Op het moment dat de "goede luden van Westcappel" dus naar Middelburg togen om te vragen naar hun "dijckskijn" wordt een periode uit de historie van Westcapelle van welvaart en bloei afgesloten en doet een ander tijdperk haar intrede. Een tijdperk van voortdurende en moeizame strijd tegen de reeds opdringende zee, die eens vriend, nu vijand is geworden. Een tijdperk van omscholing van visser tot dijkwerker, een tijdperk van wanhoop dikwijls en ook van bittere armoede. Met het verminderen van de welvaart, verminderde helaas tevens de gunst van de Graaf. De geschiedenisboeken spreken op dit punt klare taal. De eertijds zo bloeiende stad Westcapelle is een failliete boedel geworden. In 1453 werd Westkapelle, zo lezen we, door Philips van Bourgondië voor 12000 pon-

den als aflosbaar pand verkocht aan de Hendrik van Borssele, heer van Veere. Hiermede kwam dus het einde van Westkapelle als grafelijke stad. In 1466 ontving de Heer van Veere de heerlijkheid in onsterfelijke leen, zodat de stad voortaan deel uitmaakte van het markizaat van Veere. Of er veel "heerlijks" in de heerlijkheid Westcapelle viel te genieten gezien we in een volgende wandeling."

Jaartallen:

- 1223: Westcapelle ontvangt stadsrechten van Graaf Floris IV.
- 1253: Slag tussen Gravin Margaretha van Vlaanderen en Graaf Willem III.
- 4 juli: Jaarlijkse ommegang door Walcheren met het gebeente van Willebrord tot 1572.
- 1327: Bevestiging der stadsrechten door Graaf Willem III.
- 1355: Idem door Graaf Willem V van Beieren.
- 1361: Instelling der vrije jaarmarkt door Graaf Albrecht van Beieren.
- 1370: Oprichting van een vuurbaak op de duinen door Graaf Albrecht van Beieren.
- 1453: Einde van Westcapelle als grafelijke stad. Verkoop van Westcapelle door Philips I van Bourgondië aan Hendrik van Borssele, Heer van Veere. Begin der heerlijkheid.

Tot zover de wandeling in het verleden door de heer Dieleman. Vervolg in nummer 20 wat in september 2003 verschijnt.

Benefiet Zomer Expo

Vanaf woensdag 9 juli opent het Polderhuis haar deuren voor een Benefiet Zomer Expositie met exposities over scheepsstrandingen, oud kinderspeelgoed én een expositie over de kust-

lijn tijdens de oorlog: De Atlantikwall in Westkapelle. Het betreft diverse documenten, foto's en voorwerpen van particulieren

met de maquette van Stichting Cultuurbehoud. Open op woensdag / donderdag / vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. De deuren gaan op zaterdag 27 september weer

Voor de lekkerste Frites gaat u natuurlijk naar Ambachtelijke Frites Henk Melis. Henk Melis, een van de hoofdsponsors van Stichting Polderhuis, vindt u onder aan de dijk, naast het Polderhuis (maar dat wist u eigenlijk al).

dicht. In deze periode van 11 weken hopen we door de Benefiet Entreprijs van 1 euro (kinderen tot 12 jaar gratis) een leuk bedrag te verzamelen voor de op handen zijnde verbouwing.

Sympathisanten

Onderstaande bedrijven ondersteunen het werk van Stichting Polderhuis van harte door zich Sympathisant te noemen. Ook uw bedrijf kan hier voor een financiële bijdrage genoemd worden. Sympathisanten: Het Kasteel van Batavia en Brasserie Vistaria De Fontein

Cursus Zeeuwse Klederdracht

Door cursist Dorien Coomans

Op een ochtend zat ik in het Polderhuisblad te lezen en daar stond dat er weer een cursus Zeeuwse klederdracht werd gegeven..... Dat wilde ik al een poosje, dus heb ik mij gelijk aangemeld! De eerste avond was op 7 januari. De cursus werd gegeven door Dina, Klara, Jacqueline en Mayke. Het was een groep van ± 20 dames, er waren vrouwen uit verschillende dorpen, maar de meeste waren Westkapellaars. Bij de eerste bijeenkomst was iedereen aanwezig en werd uitgelegd hoe het een en ander werkte, we kregen een cursusmap waar o.a. werd uitgelegd wat je allemaal nodig hebt aan kleren voor de klederdracht, de volgorde voor het opzetten van de muts, hoe je een muts kunt stijven en strijken en nog enkele tips. Dames die nog een rok, beuk of muts of iets dergelijks misten konden die van Stichting Cultuurbehoud gebruiken. Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld, een voor de dinsdag en een voor de donderdag. Dus toen kwam de eerste avond eraan, alle kleding, mutsen en de nodige andere attributen mee, het leek wel of je een week op vakantie ging Het aantrekken van de kleding lukte bij iedereen wel, maar die muts!!! Dat was soms een ware strijd, ten eerste moest je de krullen goed in de muts zien te krijgen en als dat dan eindelijk gelukt was, moest je de haarstreng om je hoofd doen en proberen die op de juiste plaats te krijgen en te houden. Vervolgens werd de muts opgezet en werden de spelden erin gedaan. Dat klinkt nu zo gemakkelijk, maar niks is minder waar.

Het koste letterlijk bloed (als je speld weer eens uitschoot), zweet (je krijgt het er echt warm van) en tranen (van het lachen). Maar al met al viel de eerste avond, zo hoorde ik ook van de anderen, erg mee. De 2e avond gingen we de mutsen stijven. Dina maakte het stijfsel, en wij konden onze gewassen ondermutsen door het stijfsel halen. Daarna gingen we ons weer, net als de week ervoor, helemaal aankleden. De 3e en laatste avond deed Dina voor hoe je de gesteven ondermuts strijken moest. Tot slot kleden we ons voor de laatste



keer aan, dit keer deden we allemaal de strijken en de spelden in de muts, de kralen om de hals, we waren zal ik maar zeggen "in vol ornaat". Het was en ik denk dat ik namens iedereen spreek, een leerzame en (ook belangrijk) heel gezellige cursus. Dina, Klara, Jacqueline en Mayke: BEDANKT!!! voor jullie hulp, tips en geduld.

Gevraagd

Wie heeft er een of meer (zelfgemaakte) foto's van Westkapelle? Wij zouden graag de negatieven gebruiken, om foto's af te drukken, waar we dan mooie kaarten mee kunnen maken voor de verkoop (t.b.v. het Polderhuis). Wij zoeken o.a. de toren, de molen, klederdracht, scheepsstrandingen, de tank, Heeft u iets? Bel dan Jeanine van Marion, tel. 572117 of Nelles Jakobsen, tel. 571883.

Nostalgische Markten

Op woensdag 30 juli en op woensdag 27 augustus Nostalgische Markt in de tuin van het Polderhuis van 10.30 uur tot 18.00 uur. Demonstraties oude beroepen, verkoop grootmoeders spullen, sportieve spelletjes, verkoop huisvlijt, lekkere hapjes, met de zon erbij een leuk uitje. Entreprijs voor de tuin is 50 eurocent, kinderen tot 12 jaar gratis.

Verschillende kramen worden bemand door diverse verenigingen uit Westkapelle. Particulieren die belangstelling hebben om mee te doen kunnen meer informatie en een inschrijfformulier krijgen bij Yvonne van Beekhuizen, tel. 571759 of bij Ans Dingemanse tel. 571609.

Kalendernieuws

Donderdag 17 april

Zing maar mee, Kasteel van Batavia vanaf 20.00 uur.

Vrijdag 9 mei

Kinderdisco in Westkapelle Herrijst; aanvang 19.00u.
Jeugdsoos, ook in Westkapelle Herrijst, aanvang 20.30u.

Zaterdag 17 mei

Wasschappelse Dag met het thema: 'Wasschappel boeit!', vanaf 10.00u in het Polderhuis.

Vrijdag 23 juni

Jeugdsoos in Westkapelle Herrijst, aanvang 20.30u.

Zaterdag 28 juni

Markt Westkapelle: Rommelmarkt Stormvogels v.a. 9.00u

Woensdag 9 juli

Opening Zomer Expo. Tot eind september open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00u tot 18.00u.

Woensdag 30 juli

Nostalgie Markt in de tuin van het Polderhuis, van 11.30u tot 18.00u.

Donderdag 7 augustus

Demonstraties Heiploeg en Blokjesploeg in Zoutelande.

Woensdag 27 augustus

Nostalgie Markt in de tuin van het Polderhuis, van 11.30u tot 18.00u.

17 mei Wasschappelse Dag: "Wasschappel boeit!"

Om 10 uur opening door oud burgemeester Tydeman. Om 11.15 uitreiking van het eerste boekje van de Foto-Wandelroute. Dit boekje (DU/NED) leidt de wandelaar langs allerlei historische plekjes in Westkapelle. In het 1e deel een duidelijke routebeschrijving (rolstoelvriendelijk) met steeds een verwijzing naar het 2e deel waarin geschiedenis en oude foto's een beeld geven van hoe het was. Tijdens de wandeling worden de mensen steeds geconfronteerd met het verleden; je staat bijvoorbeeld bij de tank en je leest wat er op die plek is gebeurd, je ziet hoe het er was voor het bombardement.

Expositie, winkel, demonstraties

Op zolder is een expositie ingericht rond scheepsstrandingen op de kust van Westkapelle, veel foto's en modelschepen. Tevens demonstraties 'modelschepen bouwen' en 'scheepsknopen maken'. De winkel is ingericht als een minimuseum van oud kinderspeelgoed. De teddybeer van oma zit vrolijk naast de hou-

Oplissing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad nummer 17 luidt: In januari 1979 kon je op straat schaatsen. Overigens: de foto was gemaakt door Wilma Westerbeke.

Uit de goede oplossingen is een winnaar getrokken:

Joke Grootenboer, Smidstraat 3.

De waardebon, beschikbaar gesteld door Dijkpaviljoen De Westkaap wordt thuis bezorgd.

ten kraan van oom Piet. Oude dinky-toys, oude poppen, een wiegje, een poppenwagen, blokkendozen en kinderboekjes. Alles krijgt er een plek. Ook kan de bezoeker het toekomstige Polderhuis bekijken (een maquette, bewerkte computerfoto's, plattegronden). In de tuin demonstraties van de Wasschappelse Heiploeg, dit keer uitgebreid met steenzetten. In de zaal beneden demonstraties Blokjes bakken en Smouters bakken gedurende de hele dag, er wordt ook regelmatig samen gezongen. Voor kinderen een kleurwedstrijd rond het thema schepen. Bij goed weer ook ouderwetse spelletjes voor kinderen in de tuin. Kinderen die op die dag verkleed komen als matroos, piraat, kapitein of wat dan ook als 'scheepsbe-roep' krijgen iets lekkers. Kortom een dag die je niet mag missen.

Colofon

Het Polderhuis Blad

Kon. Julianastraat 19, Westkapelle

Tel.: 0118 572301

E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com

Website : www.polderhuis-westkapelle.com

Redactieleden van deze editie:

Mayke v.d. Perk, Saskia Provoost,
Jacky van Hoppe, Yvonne van Beekhuizen,
Ada van Hoof

Gastschrijvers: Dhr. Tydeman

Vormgeving:

Lianne van Klinken, 0118 570312

*De Feesteditie komt uit op 12 mei,
nummer 19 (Vakantienummer) komt uit
in de 1e week van juli. Sluitingsdatum
voor kopij 5 juni 2003*