

Het Polderhuis Blad

Informatieblad over Westkapelle

NUMMER 26

JANUARI 2005

Oplage 1300, incl. buitengebied

Redactieadres: Kon. Julianastraat 19, 4361 EA Westkapelle

Opening Polderhuis Westkapelle, Dijk- en oorlogsmuseum

De maand oktober zinderde van spanning: zou alles op tijd klaar zijn? Hoewel alles als een trein was gegaan de afgelopen jaren, waren er toch kleine probleempjes in de laatste periode. Zoals de lichtknopjes voor de noodwoning, er was niet aan te komen. We hebben verschillende mensen aangesproken en een papier op het raam gehangen. En ineens werden we overspoeld met bakkelierten knopjes en stopcontacten. Sommige werkzaamheden hadden meer tijd nodig dan geschat, met het gevolg dat er tot laat in de avond gewerkt werd. Vele vrijwilligers zijn in de maanden augustus, september en oktober actief geweest om er een onvergetelijke opening van te maken.

Dank aan alle vormen van steun

Een officiële opening is meestal bedoeld om belangrijke relaties in het zonnetje te zetten. Onze eigen 'bobo's' zijn de vrijwilligers, kleine en middelgrote sponsors en mensen die in de beginfase starteffecten hebben gekocht. Deze groep mensen moest wat ons betreft de eerste ploeg zijn die het eindresultaat van vijf jaar hard werk mocht bekijken. En zo ontstond het idee om voor hen, voorafgaand aan de officiële

le opening, een feestelijke bijeenkomst te organiseren. Dat werd zaterdag 30 oktober. Een inventarisatie van namen leverde een lijst van ruim 300 gasten op. Het officiële gedeelte van deze bijeenkomst werd afgesloten met een gemeenschappelijke toast (champagne), aangeboden door de ondernemers van het Polderhuis. Daarna kon iedereen een kijkje nemen in het museum. Velen zijn 's avonds nog naar het feest gegaan in Kasteel van Batavia. Al met al een zeer geslaagde dag.

Opening en herdenking

De veteranen die onze speciale gasten waren, moesten al op tijd in het gelid voor de eerste herdenking van die dag. De vrijwilligers van de Stichting konden echter ook niet uitslapen. Hoewel de opening pas om half 4 gepland was, werden de



GEBR. DOMINICUS BV

Oude Zandweg 2
4361 SK Westkapelle
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410

Verrijn Stuartweg 10
4462 GE Goes
Tel. 0118 571436, Fax 0118 571410
E-mail: info@dominicus.nl
www.dominicus.nl

showroom dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur
en van 13.00-17.30 uur. Zaterdags van 9.00 -16.00 u.



Rabobank



straten door hen al om 9 uur afgezet en bemand. De gastvrouwen en gastheren van die middag moesten in klederdracht en waren ook daarvoor op tijd paraat.

*Koffiehoek en museumshop
vrij toegang!*

De ontmoetingsruimte en het winkelgedeelte kunnen vrij bezocht worden.

U kunt er altijd terecht tijdens de openingstijden van het museum voor een kopje koffie of om een cadeautje te kopen. Op de tafels in de ontmoetingsruimte liggen mappen en boeken ter inzage, u kunt dus rustig zitten lezen. Bovendien kunt u er de echte

Wasschappelse Blokjes kopen, gebakken door de Blokjesploeg.

Bestuursleden van de Stichtingen Zeefront en Polderhuis waren om 9 uur al live in de uitzending van Omroep Zeeland. De tijd tot 15.30 uur duurt dan lang, de zenuwen beginnen dan toch wel een beetje door je lijf te gieren. Ada van Hoof en

Jan van Beekhuizen mochten bovendien niet meer in de buurt van het Polderhuis komen. De voorzitter werd tegen de middag wel gebeld met de mededeling dat de deur niet op slot zou zijn, even wat rommelen met sleutel, hand tussen de deur en de deur zou automatisch open gaan. Verder wisten deze twee mensen niets. Rond 15.00 uur verzamelden steeds meer genodigden zich in het restaurant van het Kasteel van Batavia. Op straat werd het ook steeds drukker. Na een seintje van de organisatie mochten de genodigden naar buiten komen en plaats nemen in de vakken die voor hen op straat waren uitgezet. Het eerste wat opviel was een prachtige zee, op doek geschilderd door Bram Dingemanse en Marja Minderhoud. De zee verborg de voordeur.

Toen iedereen op zijn plaats stond werd het Wasschappels volkslied gespeeld door OKK en de Band of the Royal Marines, een kippenvel moment. Vervolgens werden er door schoolkinderen en veteranen vijf vlaggen gehesen. Rond 15.30 uur was het grote moment daar. De commissaris van de Koningin, de heer van Gelder, en de burgemeester van Gemeente Veere, mevrouw de Bruijn, trokken de zee uit-een. Vier kinderen kwamen met bloemen en de sleutel en een schaar tevoorschijn; de bloemen waren voor de dames de Bruijn en van Hoof. Ada van Hoof kreeg de schaar en moest een lint doorknippen bij een onduidelijke hoop onder een schort. Onder de schort zat een prachtig basaltblok verstoppt met daarop de openingsdatum en de namen van Jan en Ada. Voor beiden was dit een bijzonder grote verrassing van blijvende waarde. Vervolgens kreeg Jan van Beekhuizen de sleutel met de bedoeling om de deur open te maken..... en dat lukte niet. De eerste keer niet, de tweede keer niet, helemaal niet. Dit werkte op de lachspieren van meerdere mensen en het ijs was gebroken.

Door een ingreep van binnenuit lukte het alsnog de deur te openen en konden de gasten naar binnen. De mensen die niet in de tent bij de opening konden zijn, konden in het Kasteel van Batavia de plechtigheid volgen op groot scherm. Het duurde even voor iedereen koffie en een Polderhuiskoek had en op zijn plaats in de tent ging zitten. Na een korte inleiding van ceremoniemeester Bert Peene volgde een korte toespraak van Jan van Beekhuizen, waarin hij alle betrokken instanties bedankte voor hun





medewerking en hun financiële bijdragen. Ook de vele vrijwilligers werden bedankt. Jo Theune vertelde het verhaal van molen 'de Roos' waarna een deel van het fundament van de molen werd onthuld door mevrouw Westerbeke-Janisse. Op deze steen was een plaquette aangebracht met een door haar geschreven tekst: "Na de bom rest van 'de Roos' geen ander ding dan deze steen en onbegrepen herinnering. K. Westbeke-Janisse." Dit was een bijzonder emotioneel moment.

Tien kinderen legden elk een witte roos op de steen, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Herbert Davy las een Engels gedicht van Tony Fuller voor over het molendrama. Hij was boordschutter van een van de betrokken Lancasters van het bombardement op 3 oktober 1944. De heer van Gelder en mevrouw de Bruijn hadden beiden een toespraak waarin onder andere duidelijk waardering werd uitgesproken voor de inzet van zovelen in Westkapelle. Captain J. Philips (ook bij de landing in 1944 in Westkapelle aanwezig) bood vervolgens namens de veteranen en Stichting Steun aan Bevrijders een prachtige litho aan van Peter J. Sterkenburg voor het museum.

Daarna bedankte Ada van Hoof de veteranen voor al hun verhalen en herinneringen die zij de afgelopen maanden hadden opgestuurd. Een Noorse veteraan bood vervolgens ook nog een cadeau aan. Toen was de tijd voor wat ontspanning. De Meisen brachten een Wasschappels lied ten gehore gevolgd door het Polderhuislied dat zij met de kinderen zongen.

Dit werd zeer enthousiast ontvangen. En ook nu werd er met champagne getoost, aangeboden door de ondernemers van het Polderhuis. Daarna was er gelegenheid om het museum te

bezoeken. Natuurlijk kon dat niet met iedereen tegelijk. Overal stonden groepjes mensen te praten tot ze de kans kregen om ook te gaan kijken. Voor sommige veteranen was het bezoek aan het museum confronterend. De een zag zichzelf terug op filmbeelden, de ander op een foto en weer een ander kwam een andere veteraan tegen die hij al lang weer niet gesproken had. Herbert Davy had een cadeau voor het museum meegenomen wat hij zelf in de vitrine mocht plaatsen: een prachtige miniatuur van de Lancaster waarin hij gevlogen had. De miniatuur was gemaakt door zijn postbode die uiteraard erg trots is dat zijn werkstuk in een museum staat. Een van de kinderen heeft Herbert Davy en zijn vrouw min of meer rondgeleid.

Een andere buitenlandse gast die erg onder de indruk was, was de Ambassadeur van Engeland, Colin Budd. Hij vertrok met de mededeling dat hij nog van zich zou laten horen. Dat gebeurde heel snel, 2 weken later lag er een ontroerende brief en een royale donatie op tafel. Op maandagavond gaf de band of the Royal Marines nog een concert in de Moria-kerk. Het was afgeladen vol, ruim 400 mensen genoten van een spetterende show. De mensen die betrokken waren bij de organisatie van

Bedankt

Er is een nieuwe aspirant-vrijwilliger geboren Dion Conté. Zijn ouders Jordy en Marianne, vrijwilligers van de Stichting, zijn overweldigd door de enorme belangstelling voor hun zoon. Zij hebben ons gevraagd om in het Polderhuisblad iedereen daarvoor te bedanken, persoonlijk zou het voor hen onmogelijk zijn. Bij deze!



de dag hebben dit helaas moeten missen, omdat verschillende gasten maar geen afscheid konden nemen van het museum. Veel veteranen zijn later in de week nog terug geweest om de expositie beter te kunnen bekijken.

Gezocht

De Postduivenvereniging De Zwaluw is op zoek naar een foto van hun eerste clublokaal, het oude bunkertje onder aan de zeedijk. Wie heeft bij toeval een foto van deze bunker. Neem contact op met Maarten van Alphen, 571809.

Vanaf dinsdag 2 november 10.00 uur gingen de deuren open voor alle Wasschappelaars en het was meteen al druk. Op de bovenverdieping stonden er op een gegeven moment drie rijen aan beide kanten. De meeste mensen zeiden dat ze nog een keer terug zouden komen om alles beter te kunnen bekijken. Dinsdagavond was er een optreden van de slagwerkgroep van OKK en het koor Exaudi. Oorspronkelijk zou dit in de ontmoetingsruimte plaats vinden, maar het was gelukt om de tent langer te laten staan. Dit was maar goed ook anders hadden we bezoekers teleur moeten stellen. De woensdag was kinderdag. 's Morgens brachten de groepen 5, 6, 7 en 8 van beide basisscholen een bezoek aan het museum. Vrijwilliger Paul Suijk had 2 verschillende speurspellen voor de kinderen gemaakt. Op een gegeven moment krioelden er wel 70 kinderen door het Polderhuis.

's Middags kwamen er weer tientallen terug, voor karaoke met Reginald Peene. Hij kreeg alle benen van de vloer en zowel kinderen als

volwassenen vonden dat hij nog maar een keer terug moest komen. Op donderdag 4 november was het opnieuw erg druk. Naar ons idee zijn bijna alle Wasschappelaars in die eerste week wel in het museum geweest. Donderdagavond 4 november stond in het teken van Zing maar mee. In de tent zongen ruim 200 mensen allerlei liedjes uit de oorlogsperiode en de bevrijding, ook op dat moment waren we blij dat de tent er stond. Jan van Beekhuizen sloot deze avond af (en daarmee ook de feestweek) en op zijn verzoek zongen we tot slot De Willem Twee.



Ook aan de jongste kinderen werd gedacht met de opening. Woensdagmiddag zat de tent weer vol. Reginald Peene verzorgde een heuse meezing-show! Wat was het gezellig! Reginald bedankt! En de kinderen ook natuurlijk, want door jullie werd het een groot succes! Wil je Reginald ook een keer op laten treden dan is hier zijn adres: Noordeinde 8, 4371 TE Koudekerke tel 553405.

En daarna....

Op vrijdag 5 november ging het museum open voor iedereen, dat wil zeggen ook voor mensen van buitenaf. In de eerste weken van haar bestaan heeft het Polderhuis al veel bezoekers mogen ontvangen. Er zijn ook al verschillende groeps rondleidingen geweest. Voor de mensen van de organisatie brak er even een tijd aan van betrekkelijke rust. Maar inmiddels is iedereen weer volop bezig met de plannen voor het nieuwe jaar. Er staan weer allerlei activiteiten op de rol die ook hun voorbereidingsstijd opeisen. Stichting Polderhuis is en blijft immers ook een culturele organisatie. De werkgroep wisselexposities is gestart. De werkgroep museum is bezig met een nieuw thema voor 2005: 60 jaar dijken dicht. Het Polderhuisblad komt het komende jaar 5 keer uit, met deze editie zijn we al de tweede week na de opening begonnen. De heiploeg heeft sinds de opening al een keer een eerste paal geheid in Middelburg en ook al wat palen in de tuin van het Polderhuis. De Wasschappelse blokjesploeg is al in de benen geweest op 29 december in de ontmoetingsruimte van het Polderhuis. Er zijn ook al mensen bezig om activiteiten voor te bereiden om de toerist wat langer in Westkapelle te houden: rondleidingen door het dorp, demonstraties in de tuin van het Polderhuis en een ambachtenmarkt. Zoals u ziet zitten we niet stil.

Geen vrijkaartjes

Stichting Polderhuis is groot geworden door velen die hielpen, het museum is klaar. Het museum is inmiddels overgedragen aan de ondernemers Ronald van de Sande en Sebastiaan Mekes. Aan hen nu de taak om er een commercieel succes van te maken. Uiteraard zal Stichting Polderhuis hun regelmatig een helpende hand bieden. Dit betekent echter ook dat elke bezoeker van het museum entree moet betalen, uitgezonderd hen die op dat moment in het museum moeten zijn om te werken. De vrijwilligers van Stichting Polderhuis worden jaarlijks door de Stichting zelf bedankt voor hun bijdrage. Hun hulp blijft nodig want hoe beter het museum draait hoe meer inkomsten terug vloeien naar de Stichting. Deze inkomsten worden, zoals al eerder verteld, ingezet voor activiteiten ten behoeve van alle Westkappelaars.

Cursus

“Kleed jezelf in Boerengoed”

In maart (op woensdagavond 9 maart) start een nieuwe cursus “Kleed jezelf in Boerengoed” van vier cursusavonden in de ontmoetingsruimte van het Polderhuis. De kosten zijn 20 euro, voor vrijwilligers van Stichting Polderhuis 15 euro. U moet zelf voor boerengoed zorgen. Opgave bij het secretariaat (572301).

Polderhuis Blad 2005

Het komend jaar komt het blad (na deze editie) nog vier maal uit. Verenigingen kunnen ten alle tijden iets opsturen als kopij, noteer de sluitingsdata voor de kopij in uw agenda. Nummer 27 komt uit op 21 maart. Sluiting kopij voor artikeltjes of Kalen-

dernieuws op 28 februari. Meinummer Wasschappelse Dag sluitingsdatum (alleen nieuws voor de Agenda) op 17 maart. Vakantienummer 28 juli sluitingsdatum kopij voor artikeltjes en Kalendernieuws op 25 juni. Herfstnummer 29 in oktober: sluitingsdatum voor artikeltjes en Kalendernieuws 25 september. Tussentijds kunt u altijd informatie geven die op de website wordt geplaatst. Stuur uw berichten dan naar info@polderhuis-westkapelle.com

Kantklocursus

Op donderdag 27 januari 2005 om 13.30 uur kunt u kennis maken met de technieken van het kantklossen op een demonstratie/informatiemiddag in de ontmoetingsruimte van het museum. Bij voldoende belangstelling start een beginnerscursus kantklossen op donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur. De cursus wordt gegeven door Jo Roelse en bestaat uit 6 lessen van 2 uur. De eerste les is op donderdag 3 februari 2005. Het cursusgeld bedraagt € 25,00 euro, inclusief materiaal (in bruikleen) en een kopje koffie/thee en wordt tijdens de eerste les opgehaald. Opgave voor de cursus kan op donderdag 27 januari a.s. tijdens de informatiemiddag of bij Marjan Minderhoud (tel. 571691 of 06-13 23 33 78).

Nog meer creatieve activiteiten

Graag willen we van u weten of er belangstelling is voor creatieve workshops. De bedoeling is om regelmatig op een middag of avond kaarten te maken in verschillende technieken of bijvoorbeeld een leuk sieraad te maken. De kosten zijn afhankelijk van het onderwerp, maar het is altijd inclusief de materialen. Misschien een nieuw idee: je visite een keer in het Polderhuis houden en een creatieve workshop te doen. Ieder gaat dan naar huis met iets wat zelf gemaakt is. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Addy Hengst (telefoon 572215) of met het secretariaat (572301). U kunt ook op 27 januari naar de informatiemiddag komen in het Polderhuis.

45 jaar afdeling Westkapelle, NCVB Passage

Een bijdrage van Elly Reijnhoudt-Kaland, voorzitter Passage

Het leven ligt voor je, open als een boek. Sommige passages laten een onuitwisbare herinnering na. In ieders levensverhaal kan Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, een onvergetelijke indruk maken.

Ontdek de veelzijdigheid van saamhorigheid. **Ontmoeting** en **ontwikkeling** zijn de kernbegrippen van Passage. Wie lid wordt van Passage, wordt lid van een plaatselijke afdeling. Door het hele land zijn er ruim 600 afdelingen en

totaal circa 37.000

leden. Bij de oprichting op 31 maart 1960 waren wij de 53e afdeling met 30 leden. We hebben nu 53 leden in de leeftijd van 48 tot 86 jaar. Aan ons enige lid vanaf de oprichting in 1960, **Elizabeth Gabriëlse-Verhage** (74 jaar), vroeg ik wat Passage voor haar betekent.

Waarom werd je lid van de toenmalige NCVB (Nederlandse Christen Vrouwenbond)?

"Dat hoorde er gewoon bij. Je was lid geweest van de meisjesvereniging. Als je trouwde ging je uit het verenigingsleven, dat was toen de gewoonte. Bij de oprichting van de vrouwenbond werd ik direct lid, want ik ben een verenigingsmens. Bovendien was het een christelijke vereniging en dat sprak mij aan."

Wat heb je betekend voor de vereniging?

"Ik heb in het bestuur gezeten, als tweede secretaresse van 1974-1980. Toen de toenmalige secretaresse wegens een moeilijk verlopen zwangerschap haar werk tijdelijk neer moest leggen, werd ik onverwacht de secretaresse. Ik kreeg een tas met spullen en daar moest ik het mee doen. Ik zat er zo mee, dat ik er niet van kon slapen en dacht: "Dat kan ik nooit." De eerste keer dat ik notulen moest schrijven en voorlezen heb ik zitten zweten, zwéten, verschrikkelijk! Maar het lukte." Ook heb ik een aantal jaren in de feestcommissie gezeten, kerstviering, jaarvergadering en dergelijke voorbereiden. Ik heb jaren in het koortje

meegezongen, de alt-partij. Met heel veel spijt ben ik daarmee gestopt vanwege mijn slechte gezichtsvermogen; ik kon de muziek en woorden niet meer lezen."

Kun je een hoogtepunt uit je Passage-tijd noemen?

"Niet zo zeer een hoogtepunt, maar wel dat ik 45 jaar met plezier lid ben. Een bijzondere avond was de avond met dhr. Ko Sinke, die een boekbespreking voor ons hield over 'De Mantel'. Dit boek vertelt over de mantel van Jezus die bij de kruisiging verdubbeld werd onder de soldaten. Die avond maakte veel indruk op me. In groepjes werken en discussiëren heb ik in de vrouwenbond geleerd. Dat vind ik interessant. Je krijgt dan het idee dat je zelf wat inbrengt en je uit kunt spreken in een kleine groep hoe je over de dingen denkt."

Wat vind je van ons ledenblad 'Motief'?

"Ik lees er niet veel in, daar heeft mijn verminderde gezichtsvermogen mee te maken. Maar het boeit me ook niet. Ons vroegere ledenblad 'De Christenvrouw' vond ik veel beter. Dat hoorde meer bij mij, over hoe ik de dingen zie; het paste beter bij mijn principes."

Is er in die 45 jaar veel veranderd in de vrouwenbond?

"Niet zoveel, de indeling van de avond is hetzelfde gebleven: opening, meditatie en een spreker of spreekster. We waren en zijn eensgezind en voelen ons met elkaar verbonden. Ook heb ik veel medeleven ontvangen in moeilijke persoonlijke omstandigheden. Ik wist me gesteund door mijn geloof en door de vrouwen om mij heen. Bovendien is het nog steeds gezellig. Wat ik wel veranderd vind, is dat na de landelijke fusie met de CPB (Christelijke Plattelands Vrouwenbond), toen we de naam Passage kregen (1999), het veel moder-

Stille sponsor

Zoals de lezer weet, geven we altijd bekendheid aan bedrijven die het werk van Stichting Polderhuis sponsoren. Er was echter het afgelopen jaar een sponsor die stilletjes sponsorde: Firma Faasse Dierenbenodigdheden. Zij hebben de Wasschappelse Blokjesploeg regelmatig in natura gesponsord door suiker ter beschikking te stellen. Hartelijk dank!



Er zijn nog 5 leden in klederdracht. Johanna Boogaard in Simnia is het oudste lid.

ner is geworden, maar ook oppervlakkiger. Ik heb moeite met die verandering. Ik herken er soms niet zo veel meer in. Het maatschappelijke aspect spreekt mij niet zo aan. Maar ik blijf wel lid, want ik ben blij en dankbaar dat ik na een moeilijke periode in mijn leven weer naar de vrouwenbond kan gaan.

Wat wil je nog kwijt?

"Ik hoop dat wij als christenvrouwen Gods woord zullen laten horen en er uit leven."

Voor meer informatie over Passage, kunt u ook de website bekijken:

<http://passage.vrouwen.net>

Wie Weet Fotovraag

Opnieuw een fotoprijsvraag.

De vraag luidt:

Wie heeft deze prent gemaakt en wat stelt het voor?

U kunt uw antwoord in de bus doen bij het secretariaat (Julianastr.19) of via de E-mail:

info@polderhuis-westkapelle.com

Uit de goede inzenders wordt een naam geloot voor een waardebon van € 15,-

Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door Juwelier Minderhoud in de Zuidstraat.



Kalendernieuws

20 januari 2005:

Zangavond 'Zing maar mee', in Restaurant de Fontein in Westkapelle, 20.00u

21 januari 2005:

Westkappels Kwartet 20.00u in Koffiehuis, gratis entree

17 maart:

Zangavond 'Zing maar mee', in Restaurant het Kasteel van Batavia in Westkapelle, 20.00u

21 mei 2005:

Wasschappelse Dag

Westerbeke

Elektrische installaties

Nieuwbouw - Verbouw - Reparatie

Utiliteitsbouw

J.A. Westerbeke
Mobiel 06- 51 42 16 96

Markt 78
4361 AG Westkapelle

Tel. (0118) 57 14 80
Fax (0118) 57 14 80

Bijzondere giften Polderhuis

Ter gelegenheid van de opening hebben we een aantal bijzondere giften gehad. Het marmeren timphaantje boven de ingang was een geschenk van de Ondernemersvereniging Westkapelle. De Bouwcombinatie Westkapelle kwam met een royale gift van € 500,00 en Fa. J.A. Westerbeke schonk € 250,00. Een andere gift was afkomstig van de Postduivenvereniging De Zwaluw. M. van Alphen, H. Melis, D. de Pagter en A. Verhagen wonnen op 5 november 2004 de eerste prijs van de Sponsorcompetitie. Dit bedrag van 225 euro hebben zij aan Stichting Polderhuis geschonken. Zij schreven: "Wij zijn deze week met zijn allen onder de indruk geraakt van het prachtige Dijk- en oorlogsmuseum. Deze schenking kunnen jullie vast goed gebruiken." We willen de gulle gevers van harte bedanken! Van mevrouw Nonnekes kregen we drie weken later een originele tekening van Louis Heijmans over de dijkdichting.

TAXATIE- & ADVIESBUREAU MINDERHOUD



Beëdigd makelaar – taxateur
onroerende goederen
Kees Minderhoud
Eva Besnyöstraat 4, Westkapelle, 571903

Ingezonden

Stichting Jeugdsoos Westkapelle

Wij bestonden in januari 2004 twintig jaar. We hebben toen een gigantische reünie gehouden en dat was een daverend succes. Een van de oprichters van toen, Piet Minderhoud, was tot juni 2004 nog steeds actief als bestuurslid. Piet is inmiddels gestopt met zijn activiteiten voor de jeugdsoos en dat willen we niet geruisloos voorbij laten gaan! Daarom houden wij op **zaterdag 22 januari 2005 Piet's Afscheids Soos**. Dit wordt gehouden op onze vaste locatie Westkapelle Herrijsst. De zaal is open om 20.30 uur en we gaan tot in de late uurtjes door. Langs deze weg nodigen we alle jeugdsoos bezoekers van toen en nu uit om er een leuke avond van te maken. De entree deze avond is gratis en iedereen is welkom. Het bestuur S.J.W.

Oplossing Wie Weet Fotovraag

Het goede antwoord op de vraag uit Het Polderhuis Blad nummer 25 luidt: De straat die men ziet is de Noordkerkepad. Uit de goede oplossingen is een winnaar getrokken: Wim Houmes uit St. Laurens. De waardebon, beschikbaar gesteld door Profcom-I.T. wordt met de post thuis bezorgd.

Colofon

Het Polderhuis Blad

Kon. Julianastraat 19, Westkapelle

Tel.: 0118 572301

E-mail: info@polderhuis-westkapelle.com

Website: www.polderhuis-westkapelle.com

Polderhuis: www.polderhuiswestkapelle.nl

Redactieleden van deze editie:

Yvonne van Beekhuizen, Ada van Hoof

Gastschrijfster: Elly Reijnhoudt-Kaland

Vormgeving:

Lianne van Klinken

Nummer 27 komt uit op 21 maart.

Sluitingsdatum voor kopij 7 maart 2005.